

Werkblad Tijdsbeleving en -gebruik in de Oudheid

Naam: _____

Jij gaat jouw dag vergelijken met die van een Romeins kind. De teksten in de blokken zijn ooit in het Grieks en Latijn geschreven voor schoolkinderen. Hoe lijken jullie dagen op elkaar? Hoe verschillen ze? Vul dit werkblad voor jezelf in. Overleg gerust met je burens!

Ochtend



“Vóór het daglicht word ik wakker. Gisteren was ik tot laat op. Ik vraag om water om mij mee te wassen en was mijn gezicht. Ik kleed me aan: eerst mijn tuniek, dan een riem. Ik zalf mijn hoofd en kam mijn haren. Hierna verlaat ik mijn slaapkamer. Samen met mijn opvoeder en verzorgster ga ik mijn ouders groeten met een kus. Ik vertrek naar school met mijn opvoeder en kom onderweg een vriend tegen.”

1 a) Hoe laat word jij wakker?

1 b) Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?

1 c) Hoe verschilt jouw ochtend van die van het Romeinse kind?

School

Ik ga naar school en groet mijn leraar: "Hallo, leraar!" Ik vraag de kinderen die er al zijn op te schuiven en ga zitten. Mijn opvoeder brengt me mijn boeken, schrijftafel, potlood en gum. We lezen samen als de klas oude, beroemde schrijvers, zoals de Griek Thucydides. Iedere leerling leest om de beurt hardop voor. De teksten gaan vaak over een ver verleden. Ook oefenen we met taalregels. We moeten de werkwoorden niet alleen goed kunnen vervoegen, maar we moeten ook gedichten goed kunnen voordragen. Op het eind van de ochtend stuurt de leraar ons allemaal naar huis. Hij denkt dat morgen een feestdag is, maar hij vergist zich. Niemand vindt het erg om na de lunch niet terug te komen.



Ondertussen werken de ouders van het kind ...

Op het derde uur van de dag komen alle advocaten en rechters aan op het forum. Een drukke werkdag begint. Onderweg naar werk groeten de mensen elkaar en bespreken ze wat er gaat gebeuren. Krijgt de dief een straf of niet?

2) Wat valt je op aan de schooldag van het Romeinse kind? Wat is er hetzelfde en wat is er anders aan jouw schooldag?

Verschillen

Overeenkomsten